

Ding gaat winnen

Deze week is de match om het wereldkampioenschap schaken gestart. Carlsen verdedigt zijn titel niet, de match gaat tussen de Chinees Ding Liren en de Rus Jan Nepomniasjtsji. Een open strijd? Helaas. Via-via heb ik de hand weten te leggen op een geheime bijlage behorend bij het verslag van het bezoek van Xi Jinping aan Moskou in maart van dit jaar, net zoals ik vorig jaar de hand op de geheime notulen van het Bierteam had gelegd (zie [hier](#)). De inhoud van deze bijlage is echter nog heel wat explosiever!

We weten allemaal hoe de situatie in elkaar steekt. Poetin startte een verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne, China is officieel neutraal maar wacht vooral af, aan alle kanten voordeeltjes oppikkend. En wat blijkt? Zie maar:

VP: Welkom, welkom, vriend Xi, of zal ik je maar JinPing noemen? Haha... Een wodkaatje?

XJ: Dank, Vladimir. Nee, blijf me maar Xi noemen. En nee, geen Wodka voor mij

VP: Maar we zijn toch vrienden, Xi? Ik neem wel een wodka hoor!

XJ: Voor de buitenwereld zijn we vrienden, zeker. Dat spelen we goed. En ik ben sowieso je grootste vriend nu. Maar of jij mijn grootste vriend bent?

VP: Maar dat zou ik wel heel graag willen, Xi...

XJ: Dat kan je verdienen, Vladimir. Bijvoorbeeld door een aantal gunsten te verlenen...

VP: We gaan toch al gas en olie leveren? Voor een goede prijs... En we zullen je steunen als je Taiwan aanvalt...

XJ: Ja, dat helpt een beetje, maar ik zit ook aan andere dingen te denken.

VP: Noem je prijs, Xi, en ik ga proberen het te regelen.

XJ: Het gaat over een wereldkampioenschap..

VP: Ah! Die kopen en verkopen we al heel lang. Kleine moeite. En je weet dat ik je graag een plezier doe, vriend. Welk kampioenschap bedoel je?

XJ: Het wereldkampioenschap schaken, natuurlijk

VP: Die niet, neeee....

XJ: Ja, Nepomniasjtsji Jan is jullie kandidaat...

VP: ...die officieel niet onder onze vlag schaakt, de verrader...

XJ: Desalniettemin: jullie hebben al zoveel schaakwereldkampioenen gehad; deze kan je best weggeven. En wij hebben nog nooit een mannelijke wereldkampioen gehad. Ding Liren moet de eerste mannelijke Chinese schaakwereldkampioen worden. En daar ga jij voor zorgen..

VP: Ja maar, ik had zo gehoopt dat wij eindelijk weer een Russische wereldkam..

XJ: Het is geen vraag, Vladimir, het is een opdracht. We weten allebei dat je mij gezien de situatie in de wereld nu niets kan weigeren. Absoluut niets. En hij mag best strijdend ten onder gaan (dat doe je ook in Oekraïne tenslotte), je kandidaat mag best even voor komen, maar aan het eind moet hij instorten en Ding moet wereldkampioen worden.

VP: Ja maar, dat is helemaal geen aansprekende wereldkampioen, hij wordt het lachertje van de schaakwereld... Jan zal in ieder geval nog worden geaccepteerd...

XJ: Dat denk jij. Maar voor mij telt alleen dat hij Chinees is. Dus geen gemaar. Als je wilt dat ik hier straks vriendelijk lachend de deur uit ga en überhaupt nog gas van je ga kopen, dan ga jij daar voor zorgen.

VP: Boehoe.

Tot zover de gelekte inhoud. Zoals gezegd: explosief materiaal. Het scenario van de match lijkt al beklonken te zijn. Nepo komt voor maar stort aan het einde in, Ding wordt de nieuwe wereldkampioen. We gaan het volgen.