

Ter gelegenheid van het kerstfeest besloot Sint Petrus om een schaaktoernooi voor teams, elk bestaande uit vijf schakers en een captain, te organiseren. Het liep storm. De eerste aanmeldingen: de Kunstenaars (met o.a. Marcel Duchamp), de Musici (met o.a. François-André Danican Philidor), de Schrijvers (met o.a. Leo Tolstoy), de Politici (met o.a. Dana Reizniece-Ozola), de Sporters (met o.a. Simen Agdestein), de Ingenieurs (met o.a. Michail Botvinnik), de Zakenlieden (met o.a. Miguel Najdorf), de Psychologen (met o.a. Jonathan Penrose) en de Heiligen. Voor aanvullende informatie over deze teams verwijs ik naar *The complete chess addict* (1987) van Mike Fox and Richard James. Om in de kerstsfeer te blijven beperk ik mij in dit artikel tot het team van de Heiligen, oftewel de mensen van God.

De enige persoon die in aanmerking komt voor de functie van captain van het Heiligen schaakteam is Teresa de Ávila (1515-1582), de patroonheilige van de schakers. Teresa is de stichter van de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten die tot in Cochabamba toe een klooster heeft. Deze orde wordt gekenmerkt door afzondering, gebed en armoede. Zij was een mystica die door Gian Lorenzo Bernini in marmer vereeuwigd werd. De extase van Santa Teresa is een sensueel beeldhouwwerk dat voor opschudding zorgde. In 1970 benoemde de paus haar tot kerkleraar. In haar jeugd leerde Teresa schaken. Ze refereert hieraan in *Camino de perfección* (1567): 'Laten we de hemelse koning mat zetten, dat hij ons niet moge ontsnappen. De dame kan hem in dit spel in het nauw brengen geholpen door de andere stukken. Er is geen dame sterker dan de nederigheid.'



Welke schakers komen er in aanmerking voor het Heiligen team? Mijn uitgangspunt was dat dit mensen van God, d.w.z. priesters, dominees, etc., moesten zijn en dat hun namen in *The Oxford Companion to Chess* (1992) van David Hooper and Kenneth Whyld moeten staan.

De volgende vijf schakers voldoen aan deze eisen. De eerste is Ruy López de Segura (1530-1580), een Spaanse priester, zijn *Libro de la Invención liberal y Arte del juego del Axedrez* (1561) was in zijn tijd een standaardwerk. Ruy López is de naamgever van de Spaanse Opening (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5). De tweede is Domenico Lorenzo Ponziani (1719-1796), een Italiaanse priester, auteur van *The incomparable game of chess* (1769) en naamgever van de Ponziani opening (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3). De derde is John Owen (1827-1901), een Engelse vicar. In zijn beste tijd een top tien speler. Naamgever van de Owen verdediging 1.e4 b6. De vierde is George Allcock MacDonnell (1830-1899), een Anglicaanse priester, schrijver van de *The Knights and Kings of Chess* (1894). De vijfde is William Lombardy (1937-2017), een Amerikaanse priester. Hij werd in 1957 jeugdwereldkampioen schaken met een perfecte score (11-0). In 1972 was hij in Reykjavik secondant van Bobby Fischer tijdens zijn match met Boris Spassky. Lombardy had een late roeping. In 1967 werd hij tot priester gewijd. Zijn priesterschap werd geen succes en in 1980 trad hij uit. Zijn vriend Mark Wieder beschreef Lombardy in een *In Memoriam* als een moeilijk mens, New in Chess 2017#8. Dit had in later jaren tot gevolg dat het met hem van kwaad tot erger ging met als dieptepunt zijn zwerftochten als dakloze door de straten van New York.

Mijn bordvolgorde: Bord 1. Fr. William Lombardy; Bord 2. Fr. Ruy López; Bord 3. Rev. John Owen; Bord 4. Fr. D. L. Ponziani; Res 1. Rev. G. A. MacDonnell; Captain Sr. Teresa de Ávila.