

## Schaakmigranten

Hans Meijer

Ik heb een zwak voor migranten want ik ben er zelf een. Sinds eind 2006 wonen mijn vrouw en ik namelijk in Cochabamba, Bolivia. Ik ben zelfs een speciaal soort migrant namelijk een schaakmigrant. Er zijn er meer op deze wereld. Zo bestaat de top vijf van de Verenigde Staten uit schaakmigranten als Caruana, Hikaru Nakamura, So, Dominguez en Aronian. Ook Spanje is populair. Shirov, Pichot, Chigaev en Yuffa zijn er top tien spelers. En sinds 2021 is de sterkste speler van Uruguay de uit Duitsland afkomstige GM Georg Meier, zie de foto.



Magnus Carlsen (NOR) –  
Georg Meier (URU),  
Chess Olympiad, Chennai  
India, 30 juli 2022.

78...Dc7! De enige zet!  
Remise.

Meier verloor na 78...De3  
79.Df4! De enige zet. 79...  
Dc5 80.Kg6! De enige zet.  
Wit wint.

Nederland telt 14 schaakmigranten die een of meer keren het nationale kampioenschap schaken wonnen, zie Vreemdeling in een vreemd land. De laatste jaren stukt echter de toestroom van sterke schakers uit het buitenland naar Nederland. Een zorgwekkende ontwikkeling. Zelfs vanuit Rusland is er in de voorbije jaren geen enkele grootmeester naar Nederland gekomen, zie Weg uit Rusland. Wat mankeert er aan ons land dat ze wegblijven? Moet de KNSB niet in actie komen om deze trend te keren? Wellicht dat Genna Sosonko en Sergei Tiviakov eens met Daniil Dubov en Vladislav Artemiev kunnen gaan praten.

Ik weet dat diverse politieke partijen in Nederland de komst van migranten als een probleem zien. Mijn visie is dat als we ooit nog eens een medaille op een schaakolympiade in de wacht willen slepen we toch echt wat zeer sterke schakers ervan moeten overtuigen dat het in Nederland voor henzelf, hun partners en kinderen, goed toeven is. De schaakolympiades van Haifa (1976 zilver) en Thessaloniki (1988 brons) liggen inmiddels toch wel erg ver achter ons. Nu is Nederland weinig meer dan een smakelijk hapje voor de echt sterke schaaklanden.

Wat zijn mijn eigen ervaringen als schaakmigrant in Bolivia? Die zijn vrijwel zonder uitzondering positief. Sinds ik gestopt ben met het actieve schaak verblijf ik met mijn Elo rating van 2125 op de Boliviaanse ranglijst in de buurt van de tiende plaats. Mijn schaakvrienden hier vinden dit maar niets maar ik vind het een prima plek. In 2010 lukte het mij één keer om mij voor het schaakkampioenschap van Bolivia te plaatsen. Opmerkelijk was dat er 'een schaker', onder de naam van een volstrekt onbekende dame, bezwaar maakte tegen mijn deelname maar dit verhinderde niet dat ik gewoon deel kon nemen aan dit toernooi. Dit soort protesten kan zelfs de besten onder ons overkomen zoals de Franse zangeres van Malinese afkomst Aya Nakamura kan beamen. Zij is volgens sommige Fransen geen echte Française zodat zij op de komende Olympiade van Parijs geen lied van Édith Piaf zou mogen zingen. Een verwerpelijke actie.

Hoe te reageren op de komst van een schaakmigrant? Hein Donner gaf ons het goede voorbeeld. Hij verwelkomde in 1973 de nieuwe Nederlandse kampioen schaken, een volkomen onbekende Rus, met de woorden: 'Genna Sosonko, welkom, en zou je alsjeblieft willen blijven.'