

“Pleurt op met je schaakbord.”

Hans Meijer

Johan Gijzen (De Volkskrant, 19-11-14)

“Voor 1 dollar (80 eurocent) kun je straks iets achterlaten op de maan. Wat zou u die kant opsturen?”



**'IK ZOU EEN SCHAAKBORD
DE RUIMTE IN STUREN'**

“Schaken is zonder twijfel het boeiendste en meest tijdloze spel ooit verzonnen. En dat zal ook altijd zo blijven.”

Jules Deelder (Trouw, 22-11-14)



Een bar is om tegenaan te staan. “Heb ik altijd het liefst gedaan, tegen de bar staan.” Nippend aan zijn gin tonic poseert Jules Deelder, als altijd in Italiaans maatpak, in café Ari in Rotterdam-West. Als de fotograaf vraagt of de bijna-zeventiger achter een schaakbord in het café wil zitten, krijgt die snedig antwoord. “Schaken? Dat heb ik nooit gedaan. Pleurt op met je schaakbord.”

Len Munnik (Trouw, 20-11-14)



Herman Hertzberger (Trouw, 24-11-14)



Architecten moeten niet alleen ruimte maken, maar ook ruimte laten, is het devies van Hertzberger. Het structuralisme behelst volgens hem de spelregels in de architectuur zo toe te passen, dat ze de mensen niet beperken maar ‘speelruimte’ creëren. “Speelruimte is mijn favoriete woord.” Centraal Beheer, Apeldoorn.

Marcel Duchamp (Paris, 1937) Echiquier

Christies, 06-02-06; Sale 7189 | Lot 122; US\$ 878.904
Christies, 04-11-13; Sale 3442 | Lot 35; US\$ 2.573.000

