

Spotify: "De Schaakclub"

Het gezellige gekwek waar kantoortuinen, hardloopgroepen en volle trams om bekend staan zul je in Nederlandse schaakclubs niet horen. Tussen 8 uur en half 11 's-avonds kun je in de meeste schaakzaaltjes een speld horen vallen. En wie het toch waagt om iets te zeggen kan op dodelijke blikken van zijn clubgenoten rekenen.

Ik heb dat zelf altijd wat vreemd gevonden.

Schaakverenigingen zijn immers gezelligheidsverenigingen, die rechtstreeks afstammen van de koffiehuisen uit de 19e eeuw, waarbinnen schaken, converseren en het roken van sigaren nog innige vrienden waren (Manuel Nepveu zou er geweldig thuis zijn geweest). Waar het is misgegaan weet ik niet. Waarschijnlijk in de loop van de 20e eeuw, toen het schaakspel tussen vrienden geleidelijk in sport tussen tegenstanders veranderde en het plezier van de schaakpartij kantelde naar de bittere ernst van winst en verlies.

Is er een weg terug? Ik doe een voorstel. Laten we af en toe,

bijvoorbeeld tijdens avondjes zomerschaak of snelschaken, eens wat passende muziek ten gehore brengen. Live muziek is natuurlijk het mooiste, maar als dat niet haalbaar is dan is mijn idee om Spotify-afspeellijsten te draaien. U vraagt zich af wat Spotify is? Wat Netflix is op het gebied van series en films, is Spotify op het gebied van muziek. En het aardige van Spotify is dat je zelf afspeellijsten kunt samenstellen. Naar eigen smaak. Je kunt die lijsten met elkaar delen, waardoor er op Spotify al een enorm grote keuzemogelijkheid is ontstaan.



Speciaal voor schaakverenigingen heb ik de afspeellijst "De Schaakclub" samengesteld. U kunt daarmee op verantwoorde wijze een eind maken aan de ongezellige sfeer op uw club.
Aanbevolen!

Jan Willem Duijzer