

Het is mijn schuld! Ook een beetje de uwe?

Aan de Herengracht in Den Haag was jarenlang boekhandel Van Stockum gevestigd. Je moest er vanaf de stoep een trappetje aflopen om bij de ingang te komen. U weet natuurlijk dat je op de eerste verdieping een gigantische schaakboekenafdeling had. Je kon er de nieuwste schaakboeken vinden op het gebied van openingen, middenspel, eindspel, partijenverzamelingen, toernooiboeken en tijdschriften. Ze hadden er heel, heel veel. Ik kwam er met enige regelmaat. Het lag vlak tegenover het Centraal Station, en dus nam ik vaak de Sprinter / Randstadrail, want dan kon ik op de terugweg alvast bladeren in mijn nieuwste papieren aanwinst.



En als ik toch al in de stad was om te winkelen schoot ik gauw even naar binnen om te kijken of er iets bijzonders binnen was gekomen. Ik weet nog dat ik in een openingsboek opzocht of mijn lijfvariant daarin soms was weerlegd. Dan had ik dat boek moeten kopen, want een pagina analyses onthouden zou niet lukken.

Op de schaakafdeling was vaak een verkoper/adviseur met verstand van schaakzaken aanwezig. Enige jaren was dat Rogier van Egmond van schaakclub DD. Een sterke speler. Later zat er een andere verkoper/adviseur. Er was ook een wc-tje net achter de schaakafdeling. Daar kwam ik achter toen ik op de schaakafdeling was met een van mijn dochters, toen nog vrij jong. De kleine kwam met de stellige mededeling: "papa, ik moet plassen". U kent het wel.

Naast schaakboeken kon je er ook schaakborden, schaakstukken en schaakklokken kopen. Er was een schaakset met grote stukken en bijbehorend bord. De stukken glommen een beetje maar net niet te veel. Altijd was het mijn stiekeme wens geweest om deze imponerende set aan te schaffen...

Tsja, ze hadden dus veel op de schaakafdeling. Maar hoe vaak kocht ik er iets? In mijn jongere jaren kocht in eens per 6 weken het New in Chess tijdschrift. Daar zullen ze niet rijk van zijn geworden. Heel soms kocht ik een schaakboek. Met de komst van het digitale boek zal de boekhandel er een vijand bij hebben gekregen. Zodoende is het niet verbazingwekkend dat, toen ik een jaartje geleden belde om naar de openingstijden te vragen, het bleek dat de schaakafdeling niet meer bestond op de nieuwe locatie aan het Spui. Aan de Herengracht zat nu een andere boekhandel, zie foto.

Het kwam voor mij als een schok, er was in Den Haag en omgeving geen fysieke schaakboekhandel meer. Geen boeken meer om in te zien, geen schaakspellen meer om te bewonderen, niets! Kan dat zomaar? Kennelijk wel. Nu heb ik spijt dat ik destijds die mooie schaakset niet heb aangeschaft.

Maar ja, ik heb zelf te weinig bijgedragen aan de omzet. Dus het is mijn schuld dat de schaakafdeling er niet meer is. Maar u dan, beste lezer uit Den Haag en omgeving, heeft u wel het nodige bijgedragen aan de omzet van de schaakafdeling?

We zullen er mee moeten leren leven vrees ik.

Toch staat het schaken in de belangstelling, door de Tata Steel overwinning van Jorden van Foreest, de successen van Eline Roeters en de superhit op Netflix: "The Queen's Gambit", die 11 september 11 Emmy Awards in de wacht sleept. Op de foto in goudkleurige jurk hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy. (Prima achternaam!)

En ik mag natuurlijk niet onvermeld laten dat Anish Giri (uit Rijswijk!) al jaren lang aan de top van de schaakwereld staat.

Is het echt niet enigszins rendabel om een schaakwinkel te hebben in deze tijd?

Make a business plan anyone?

Ik beloof meer aan de omzet bij te dragen dan ik destijds bij Van Stockum heb gedaan!



Rudi Matai.